

Vzw Allemaal Poezen

Jaarverslag 2014



Een gelukkig 2015.

Met al onze dank en dat wij samen nog lang wel en wee van de poezen mogen delen

Aangrijpend

Het stond in de sterren geschreven

In de zomermaanden is het onvermijdelijk dat je poezen die een onderdak hebben niet meteen kan opvangen. Zo kwam er een trieste oproep van een dame die haar 2 katers van 7 jaar niet meer kon verzorgen. Ik beloofde haar dat ze in oktober mochten komen en vroeg of ze intussen nog wat moed kon bijeen rapen. In oktober was het zo ver, ze was zo ziek, op een zaterdag zouden wij haar katten in Boom ophalen. En toen, de dag ervoor, kwam er hier die lieve man aan. Of wij een poes hadden die al lang in de opvang was en ook een thuis verdiende, misschien wel 2. Natuurlijk vertoeven er hier zulke poezen, maar ik moest het vertellen, het verhaal van de zieke dame en vroeg of hij niet een kijkje wou gaan nemen in Boom. Toen ik de dame in kwestie opbelde met de melding dat er wellicht iemand haar beide katers zou nemen werd het even heel stil en dan een uitlating van voorzichtige vreugde. En ja, het sprookje werd werkelijkheid. Elke avond liggen de katers nu in de armen van hun nieuwe baasje en het vrouwtje, ondanks het zware afscheid, heeft vrede omdat het geluk verzekeren van haar twee dierbare katers het enige was dat ze wenste.



Het was zo donker om ons heen

Hebt u zich ooit al eens kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hun zieke of oude poes, of katten, buiten zetten en er zich helemaal geen zorgen over maken hoe dat afloopt ?



Aandoenlijk ziek kitten van 6 weken, werd hier aan de deur afgegeven, ze werd gevonden in een tuin te Beveren, het oogje diende verwijderd te worden.

Omdat ze een vechtertje is herstelde ze goed. Ze is nu een lieve, karaktervolle deugniet en woont bij een van onze vrijwilligers.

Al een ouder poesje werd totaal apathisch gevonden in een tuin te Burcht. Na 1 maand bleef haar toestand onveranderd. Na bloedonderzoek bleek ze te lijden aan nierfalen. Hiervoor werd de allernieuwste medicatie toegediend.



Toen, enkele maanden later, het was het laatste zonnige weekend van november, wandelde ze plots in de ren overgoten met zon, gaf iedereen kopjes en leek zelf perfect gelukkig. Maar dit was een dankbaar afscheid van ons allen want op dinsdag ging ze stilletjes heen, maar zeker met het gevoel dat wij er nog steeds voor haar waren.



Een superlief katertje van ca. 1 jaar werd in de haven van Antwerpen aan een politiehangar gevonden, langzaam strompelend. Gelukkig was er een bediende daar die onmiddellijk met ons contact opnam. Na opname bemerkte ik dat zijn poot erg opgezwollen was en een wonde vertoonde. Hij huilde ook de ganse tijd. Een etterende abces werd opengemaakt en het kereltje werd zware antibiotica toegediend. Intussen is hij gelukkig volledig hersteld en werd zeer snel geadopteerd.

Zie mij nu ! Neen, dit kon niet, een hoopje miserie, uitgemergeld, doodziek, vol vlooien. Drie dagen opname bij de dierenarts. Nadien kreeg hij de beste zorgen in huis bij Allemaal Poezen. Al snel werd hij een speels en dik bolleke. Intussen geniet hij van een warm nestje.



De beelden spreken voor zich, stoeien, genieten, tederheid

Stoeien



Genieten



Tederheid



En toen werd alles zo anders....

Eindelijk rust



Het geluk ligt op een klein plaatsje !

